

NIEUWSBRIEF Purmerkerk Oudjaar 31 december 2022

De familieviering was een hele geslaagde avond. De kinderen speelden vol overgave, er waren mooie liedjes en de gemeente kon voluit meezingen met de kerstliederen. Sommige kinderen hadden een dubbelrol: ze speelden mee in het verhaal en ze bliezen mee in het blazersensemble. Dat was iedere keer snel wisselen voor ze. En ze moesten tussen de scenes ook nog het podium en de achtergrond anders inrichten. Het liep allemaal gesmeerd. De foto's komen later.

Om het oude jaar goed af te sluiten is er om 19.00 uur een dienst in de Purmerkerk. Liesbeth Baars houdt een informele dienst in de kerk. De stoelen staan in een kring en de koffie op tafel staat in de kerk.



Zaterdagavond 31 december 19.00 uur Oudjaar

Voorganger: Liesbeth Baars

Muziek: Martin Sikkema

Bestemming collecte: Actie 100 weken [100WEEKS](#) Doel is om mensen in 100 weken definitief uit de extreme armoede te halen .

Overmaken van geld kan op: NL83 RABO 0354 0008 37 tnv Diaconie Herv. Gem. De Purmer

Bij de kerstdienst

Orgelspel

Welkom

Lied 283 vers 1 t/m 4 *'In de veelheid van geluiden in het stormen van de tijd'* Lied 283 vers 1 t/m 4

Gebod *Eindigend met het voorlezen van 'Door goede machten trouw en stil omgeven'* van Dietrich Bonhoeffer (1945)

Lied 919 *Gij die alle sterren houdt'*

'Wij zijn de tijd' tekst van Augustinus (354-430)

De mensen zeggen;

de tijden zijn slecht,

de tijden zijn zwaar.

Laten wij goed leven

en de tijden zullen goed zijn.

*Wat de tijd is,
dat zijn wij en zoals we zijn
zo zullen de tijden zijn.*

Lied 845 melodie van Psalm 86 *'Tijd van vloek en tijd van zegen'*

gesprek en overdenking

eindigend met voorlezen van Psalm 90 tekst om mee naar huis te nemen

*Leer ons zo onze dagen te tellen,
dat wijsheid ons vervult
Keer u tot ons - hoe lang nog - ?
Ontferm u over uw dienaren
Bedek ons met uw liefde als met dauw
laat ons van blijdschap juichen, al onze dagen*

Orgelspel

Gebed – stilte- Onze Vader

lied 248 Lied van nacht en dag en collecte

De zegen om samen te vragen

In ons hart en in ons huis
De zegen van God.
In ons komen en in ons gaan
De vrede van God
In ons leven, op onze zoektocht,
De liefde van God,
Bij het einde, nieuw begin
*De armen van God om ons te ontvangen,
en thuis te brengen*

Zegenbede

Lied 415 vers 3 Amen

Overzicht diensten Purmerkerk

Datum	Predikant	organist	collecte	bijzonderheid
31-dec	Liesbeth Baars om 19.00 uur	Martin Sikkema	Actie 100 weken	oudjaar
1 januari	<i>géén dienst</i>			Nieuwjaar
8 januari	Bas van den Bent	Martin Sikkema	Huis van Lig (bethuriel)	
15 januari	Willemijn Roobol	Martin Sikkema	Bali Project (Naomi)	
22 januari	Hanna Smit	Martin Sikkema	Leger des Heils	
29 januari	Henri Frölich	Martin Sikkema	Stichting Barthimeus	Kindernevendienst en optreden Purmercantorij

Uw bijdrage voor de Purmerkerk

Op de website van de Purmerkerk staan bij ANBI-gegevens, een financieel verslag en het RINS nummer 824122549 voor de giften post van de Inkomensbelasting.

Bankrekening NL85INGB0000164069 Hervormde gemeente 'De Purmer' 1481 AP PURMER

Graag uw naam en postcode vermelden, alsmede de bestemming collecte:

"Beheer en onderhoud Purmerkerk".

- Helaas voor ons zal de organist Martin Sikkema gaan verhuizen naar de Achterhoek. Dat betekent dat we vanaf 1 april op zoek zijn naar een pianist/organist. Iemand die de dienst muzikaal kan ondersteunen. Als u iemand weet in uw omgeving attendeer die dan op deze vacature, we zijn blij met iedere hulp. Informatie bij purmerkerk@hotmail.com of tel 06-10086916.
- De volgende bijeenkomst van de bijbelstudiegroep is op dinsdag 17 januari in de Nevenruimte van de Purmerkerk om 14.00 uur.
- Als u graag op zondag de kerkdienst wilt bij wonen maar niet over eigen vervoer beschikt neem dan contact op met Carla van Es, (06-51172530) zij zal proberen vervoer te regelen.
- Vanaf 1 januari blijft de digitale nieuwsbrief wekelijks verstuurd worden, maar zal de papieren nieuwsbrief maandelijks worden opgestuurd. Het lukt niet om de papieren Nieuwsbrief op tijd bij de mensen op de mat te laten vallen. Daarom een maal per maand een papieren versie met daarin het kerkrooster, de nieuwsberichten van de kerk en de regio, een gedicht, lied of gebed dat bijzonder was de maand daarvoor. Het zal dan een iets dikker exemplaar zijn met ook alle nieuwtjes en mededelingen.
- Ook in 2023 verschijnt de Bijbelsdagkalender weer. Dit jaar wel met een grotere en duidelijkere letter. De belangstelling voor de *Bijbelse Dagkalender* is onverminderd groot. Achttien protestantse predikanten bieden bemoedigende dagoverdenkingen voor stille tijd of aan tafel. Daarnaast bevat de *Bijbelse Dagkalender* mooie gebeden voor verschillende momenten. De kalender is te bestellen via de boekhandel of via de website: [Bijbelse dagkalender 2023 - Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap](#).

Nieuws uit de regio

- Zondag 1 januari, in de kerk van Zuiderwoude kunt u luisteren naar Bach op cello van 16.00- 17.15 uur. Op de site van Laag Holland staat een goed overzicht van alles wat er te doen is in Purmerend en de regio Waterland: [De UITagenda van Laag Holland | Laag Holland](#)
- Voor de noodopvang van vluchtelingen in de drie grote tenten op de Baansteer Noord is behoefte aan warme winterkleding en kinderspeelgoed en vrijwilligers. Degene die willen helpen kunnen zich melden bij de NLpleinen van de bibliotheek in Purmerend of Edam-Volendam of mailen naar noodopvangbaansteer@purmerend.nl. Ook spullen zijn van harte welkom, zoals kinderspeelgoed en fietsen. U kunt dit per mail melden aan noodopvangbaansteer@purmerend.nl. Zij nemen dan contact met u op.

Gebed/ Gedicht

Voor de thuisblijvers de tekst van het gebed van Diettrich Bonhoefer:

‘Door goede machten’

Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.

Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,
drukt nog de last van ‘t leed dat ons beklemmt,
o Heer, geef onze opgejaagde zielen
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.

En wilt Gij ons de bitt’re beker geven
met leed gevuld tot aan de hoogste rand,
dan nemen wij hem dankbaar zonder beven
aan uit uw goede, uw geliefde hand.

Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken
om deze wereld en haar zonneshijn,
leer ons wat is geleden dan herdenken,
geheel van U zal dan ons leven zijn.

Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.

Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen,
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet,
laat ons dan allerwege horen stijgen
tot lof van U het wereldwijde lied.

In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.